

# Wandeling in 't blote



Stap in het stiltegebied van de polders. Deze historische graslanden worden al eeuwenlang bewerkt. Weidevogels houden zich hier graag op. De polders rond Schore worden in de volksmond 'In 't Blote' genoemd, iets wat tijdens onze wandeling maar al te snel duidelijk wordt. Geniet van het weidse uitzicht, de rust en de natuur tijdens deze prachtige polderwandeling.

## Praktisch

- Afstand: 6 km
- Start: Spermaliehoeve, Brugsesteenweg 41, Sint-Pieters-Kapelle (Middelkerke)
- Parking: Ruime parking voor de deur
- Geschikt voor rolstoelen en kinderwagens



## Routebeschrijving

We volgen de Brugsesteenweg links in de richting van Nieuwpoort. Net voorbij de Spermaliebrug over het Lekevaartje gaan we links in de Schorestraat. We stappen langs een smalle, dichtgeslibde getijdegeul waarop het dorp Schore is ontstaan. We blijven de Schorestraat verder volgen en bereiken zo het lieflijke polderdorp Schore met zijn na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwde Onze-Lieve-Vrouwekerk. Op de zijbeuken kunnen we de merkwaardige gebrandschilderde kruisweg in antiek Engels glas terugvinden. In het brandraam van de linkse kruisbeuk staat de Heilige Blasius afgebeeld.

## Veengronden

Het polderdorpje Schore of Scora volgens de oude schrijfwijze, is als nederzetting ontstaan in de 11e – 12e eeuw. De naam verwijst naar de schorren in dit deel van de IJzervallei. Van de vroege geschiedenis van de nederzetting Schore is nu nog weinig te merken, het dorp bevond zich tijdens de Eerste Wereldoorlog midden het oorlogsgeweld en werd volledig verwoest. We volgen de Schorestraat iets verder rechtdoor, voorbij de kerk en het speelplein, tot aan het Büchenbeurenplein, de eerste links.

Schore is sinds 1967 verzusterd met de Duitse gemeente Büchenbeuren in het Rijnland, vandaar de naam. Hier draaien we links mee in de bocht en nemen dan de eerste rechts, de Lekestraat. Op de hoek van de Lekestraat bevindt zich de voormalige gemeenteschool waar ook een onderwijzerswoning aan verbonden is. We volgen de Lekestraat, een verbindingsweg tussen Schore en Leke, over een afstand van ruim anderhalve kilometer. Geniet van het weidse zicht over de polders. Links liggen weilanden die vroeger werden gebruikt voor het uitvenen, het uitgraven van veengronden. Veen was tot in de tweede helft van de 19e eeuw een belangrijke brandstof.

## Lekevaartje

Rond de Walestraat liggen de zogenaamde Waleweiden. Dit zijn ook uitgeveende poelgronden. Hier werden ook resten teruggevonden van verlaten woningen op de hoger gelegen gronden. Het waren de woonplaatsen van de pioniers van de polders, de eerste bewoonde gebieden in wat toen nog een waddegebied was. De Lekestraat gaat over in de Schorestraat en wat verderop volgen we links in de Zilverspeiestraat die we verder volgen tot aan de brug over het Lekevaartje. Hier gaan we links in de Hunckevlietstraat. De witgeschilderde Spermaliehoeve laat zich langs alle kanten goed bewonderen.

Deze exact honderd jaar geleden heropgebouwde polderhoeve heeft wortels tot in de eerste helft van de dertiende eeuw. Toen werd op deze plaats een kloostergemeenschap opgericht. Ze noemden hun domein 'Terra Nova', Nieuwland. De cisterciënzerinnen verhuisden naar de Spermalie-abdij in Sijsele. De hoeve bleef steeds produceren voor de kloosterzusters. Op het einde van de Hunckevlietstraat gaan we rechts in en bereiken zo weer de ingang van de Spermaliehoeve.